



De rots, de leeuw en de adelaar

(door Peter Blokland)

Ik heet Peter en dat betekent rots
Ik ben een leeuw, en ook heel trots
En als ik van hoog naar beneden staar
Voel ik me oppermachtig als een adelaar

Rots, leeuw of adelaar
Ik ben ze allemaal door elkaar
Mijn moed en dapperheid zijn de norm
Onverzettelijk weersta ik elke storm
Want dreigt er een groot gevaar
Geen nood, ik sta altijd voor je klaar

Leeuw zijn de ben ik heel fier
Ik ben de koning van elk dier
En als ik hoog in de lucht op mijn machtige vleugels zweef

Geraak ik pas helemaal op dreef
Hoog in het zwerk, boven het aards gewoel verheven
Komt ik, de koning van de lucht, pas echt tot leven
Helaas zijn mijn manen niet meer wat ze waren
en verloor ik ondertussen al heel wat haren
En al zijn mijn klauwen nog best sterk
Ik vertoef al lang niet meer in het zwerk
Misschien ben ik nog slechts de schaduw van een kampioen
En ben ik niets meer dan een versteende Griffioen.

Maar alle gekheid op een stokje
Plaats me niet te snel in een hokje
Want het is echt waar
Ik ben een rots, een leeuw en een adelaar!

